



Eilandspolder (De Rijp)

Het is maar goed dat ik een locatie via Google maps aan kan geven anders is dit plekje Nederland moeilijk te vinden. Een prachtig stukje natuur vlakbij De Rijp. Het Kerkemeertje is een vogelweidegebied waar veel vogels broeden in het voorjaar. In het Uilebosje zitten zoals de naam het al zegt Uilen. Wij mogen hier met toestemming van de boswachter wildplukken en genieten van alles wat er groeit en bloeit.

Geschiedenis Kerkemeertje en het Uilebosje

In augustus 1992 werd een 3 hectare groot terrein in de Westelijke Eilandspolder 'op de schop' genomen. Het weiland werd deels afgegraven, zodat de veenbodem weer zichtbaar werd. Door diverse ingrepen in de waterhuishouding werd de waterstand omhoog gebracht. Resultaat was een plas-dras stuk weiland, een rietvegetatie met 'natte voeten', en een ondiep Kerkemeertje. Tevens werden in het weiland, een amfibieën poel en een nieuwe sloot gegraven.

In 2000 is een bosgebieden tegenover het Kerkemeertje heringericht. Dit complex van voormalige recreatie gebied, ongeveer 3 hectare groot, was zeer verwaarloosd en volgegooid met wilg, braam en brandnetel. Er werd midden in het bos een grote poel gegraven, een deel van de bomen werd verwijderd, er kwam een laarzenpad met bruggen en vlonders en er werd een heuvel aangelegd, van waar men de westelijke Eilandspolder goed kan overzien.

Groene wildernis

Vanaf april 2005 heeft de gemeente Graft-de Rijp een hondeverbod ingesteld voor de Leyweg. Een uitstekend plekje dus om heerlijk met elkaar een mooie wildplukwandeling te maken. In het gebied vinden we onder andere de Wilg, Braam, Smeewortel en Heermoes, maar zeker ook nog een heleboel andere kruiden en bloemen die eetbaar/geneeskrachtig zijn. Omdat het in een afgelegen gebied ligt zul je hier echt absolute rust vinden. Echt een geweldig plekje!!

Programma wildplukwandeling

Op 23 mei en 4 juli zullen we gaan wandelen in de Eilandspolder.

Ga je met ons mee? Gezellig..... het programma ziet er als volgt uit:

We verzamelen op de afgesproken datum uiterlijk om 9.30 uur bij de ingang van het Uilenbosje/ Kerkemeertje (Leyweg)

Hieronder de locatie via Google maps:

Geplaatste speld
In de buurt van Leyweg, Graft
<https://goo.gl/maps/1HP6FLtMg2AK4una8>

Natuurlijk kan het gebeuren dat iemand door overmacht te laat komt. Het gebied is overzichtelijk dus je kunt ons makkelijk vinden en aansluiten. Wij wachten alleen niet op laatkomers. We willen ons aan het programma van de dag kunnen houden en niet uitlopen. Dit kan storend zijn voor mensen die in de middag nog andere afspraken hebben.

We nemen jullie mee in het gebied van de Eilandspolder en laten jullie daar een aantal planten en bomen zien, voelen, proeven en ruiken die eetbaar en/of geneeskrachtig zijn en zullen je daar van alles over vertellen. Onderweg hebben we een aantal lekkere hapjes.

Rond 11.45 uur arriveren we bij de picknickplaats en genieten we met elkaar van een heerlijke wildpluktaart en een lekker drankje. Rond 12.30 uur eindigen we de wandeling en hopen we dat iedereen heeft genoten en terug kan kijken op een gezellige, leerzame en vooral inspirerende ochtend.

Vorzorgsmaatregelen

Als het mooi weer is, raden wij iedereen toch aan om tijdens de wandeling een lang shirt, lange broek en laarzen!!!! aan te trekken. Vooral de laarzen zijn echt noodzakelijk!! Dit omdat we regelmatig van de paden af zullen gaan en soms op drassige stukjes, tussen brandnetels, distels en berenklauw door zullen lopen, en het pad dat we onder andere gaan lopen heet niet voor niet het laarzenpad.....

Daarnaast lopen we korte stukken door dichte begroeiing. Hier bevinden zich soms wat muggen. Voor mensen die makkelijk gestoken worden is het goed om voorzorgsmaatregelen te nemen (bijvoorbeeld insprengen met muggenlotion).

Om jezelf goed te beschermen tegen teken kan het fijn zijn om naast laarzen, sokken en kleding een hoofddekkel mee te nemen. We hebben op nog geen enkele wandeling gehad dat een deelnemer door een teek gestoken is, maar teken zijn wel aanwezig in het wandelgebied, dus het is prettig om extra bescherming mee te nemen.

Het kan ook handig zijn om een pen en papier mee te nemen als je graag dingen wil noteren. Je ontvangt van ons een tasje waar je wildpluk in kunt doen.

Onderweg zullen we hapjes, en aan het einde een Wildpluktaart met thee serveren. De taart is een vegan taart maar de hapjes variëren, daarbij is geen rekening gehouden met speciale wensen.

Er is in het gebied geen gelegenheid om naar het toilet te gaan. Wel zijn er in de omgeving voldoende cafe's en restaurantjes waar je na afloop nog even wat kunt drinken en naar het toilet kunt.

Als de weersvoorspellingen slechter zijn..... de wandeling gaat hoe dan ook door! Daarom willen we iedereen dan aanraden om voorzorgsmaatregelen te nemen als een regenpak aantrekken/meenemen en/of een paraplu. Houd het weerbericht dus goed in de gaten!

Omdat we als laatste ook nog regelmatig delen van planten kunnen proeven is het fijn om zelf ieder een klein flesje water mee te nemen om 'het te proeven deel' af te spoelen waar gewenst. Wij hebben uiteraard ook (spoel)water bij ons, maar op deze manier hoeft niemand op elkaar te wachten.

Zin gekregen om mee te gaan?

Meld je aan op: info@kruidenparadijs.nl

Geef aan met hoeveel personen je komt en de datum van de wandeling dan ontvang je zo spoedig mogelijk een bevestiging. Heb je een kadobon of een seizoenskaart geef dan ook het bonnummer door die op de kaart vermeld staat!